



Oudercomité Puntenburg Blijft!, p/a Springweg 82, 3511 VT Utrecht, puntenburg@etalage.nu

Nederlandse Spoorwegen N.V.
T.a.v. de heer dr. ir. A. W. Veenman (president-directeur)
Laan van Puntenburg 100
3511 ER Utrecht

Datum : 9 februari 2004
Betreft : Plan Puntenburg
Ons Kenmerk: OPB-2004-02-09 NS
Uw kenmerk :

Geachte heer Veenman,

Nog maar kort geleden was u te gast op onze school bij het voorleesontbijt om kinderen uit groep 1 en 2 voor te lezen. De ouders hebben uw aanwezigheid hoogelijk gewaardeerd, en gezien als een blijk van de nauwe banden die er al jaren bestaan tussen de school en de NS. Zoals u weet leggen kinderen uit groep 8 ieder jaar op 5 mei een krans bij het NS-monument voor de gevallenen.

Meer in het algemeen ervaren ouders, kinderen en team van "Puntenburg" de school een beetje als een NS-school. U bent niet alleen buur qua gebouwen, maar ook qua bedrijf. Wij zouden graag wat doen aan de geluidsoverlast, en komen daar misschien ook nog wel een keer over te spreken, maar in zekere zin houden we van het geluid om ons heen, en vooral van het materiaal dat over de rails glijdt. Voor kinderen die op Puntenburg op school hebben gezeten is de omgeving onvergetelijk.

Goede burens dus, en een goede buur is beter dan een verre vriend. Wij willen ook heel graag burens blijven. Nu is er momenteel de nodige onzekerheid over wat er met de school staat te gebeuren. De wethouder onderwijs, de heer Verhulst, heeft gezegd dat hij rechtstreeks met u heeft gesproken over de mogelijkheid dat de NS het gebouw koopt en dat de school vervolgens mag blijven als huurder. Maar de wethouder gaf ook aan dat dit niet voor lange tijd zou kunnen, onder andere omdat

de NS dat niet zou willen. Het ging om "een termijn" van, zeg, vijf jaar, en dan zou de school alsnog moeten verhuizen.

Nu is de school pas verhuisd: zes jaar geleden. Een school twee keer op rij verhuizen brengt veel schade toe. Nog veel belangrijker: de school ligt al honderd-twintig jaar op deze plek. Het is een school met een ziel hier. Wij nemen niet aan dat u over de monumentale NS-gebouwen denkt als een verplaatsbare eenheid. En een school is nog wel weer iets anders dan een organisatie van professionals. Los van dat alles heeft de gemeente in 1995 zwart op wit de garantie gegeven dat de school aan de Laan van Puntenburg blijft. De gemeente kan van gedachte veranderen, omstandigheden kunnen veranderen. Maar ook wethouder Verhulst heeft gezegd te streven naar handhaving. Onze vraag is of hij dat echt doet.

Deze brief is niet bedoeld om de tedere onderhandelingen die gaande zijn (overigens al ruim zeven maanden) in de knop te smoren. Wij willen juist dat er onderhandeld wordt op basis van transparantie, met een helder zicht op de standpunten en argumenten van alle betrokkenen. Welnu: wij willen uw goede buur blijven, voor langere termijn. Dat kan ook, volgens ons, en op een veel goedkopere manier dan de wethouder nu voor ogen heeft. Onze instelling is dat de wethouder niet met de NS hoeft te onderhandelen over een termijn van vijf jaar. Laat hem dan de politieke moed opbrengen en zeggen: "Jullie moeten daar weg, hoeveel commotie dat ook geeft." Wij kopen niet zoveel voor het oppervlakkig wegmasseren van pijn. Wij gaan liever naar de bron van de pijn om die te ervaren ofwel te behandelen.

Wij kunnen ons voor de toekomst voorstellen hoe het huidige gevoel-van-een-NS-school-te-zijn nog meer vorm zou kunnen krijgen. Maar vooraleer onze gedachten daarnaar uitgaan is er een probleem dat eerst moet worden opgelost: de garantie en de realisering van het feit dat we mogen blijven, voor lange tijd. We hebben op eigen initiatief een plan gemaakt dat is onderbouwd met de adviezen en berekeningen van meerdere deskundigen. Dat plan is voorgelegd aan de raadsleden van de stad Utrecht en zal binnenkort worden geagendeerd. Wij willen dit plan ook graag aan u aanbieden. Goede burens houden elkaar op de hoogte van hun verlangens en wensen.

Wat niet iedereen weet is dat de centrale, nog vrije jonge boom op het schoolplein ook een gedenkteken is. Bij de festiviteiten van de NS een decennium geleden waaide een niet goed gezeekerde klimmuur om, precies op het moment dat een van de Puntenburgleerlingen bovenin zat. Om diens dood te gedenken staat tot op de dag van vandaag de boom van Leo op een plek waar rond omheen elke dag kinderen spelen.

Wij nemen aan dat u liever uitzicht houdt op spelende kinderen dan op zwervers en junks die zich zouden kunnen gaan verzamelen in park Nieuweroord zodra de school weg is. Maar of u dat nu wel of niet voor u ziet: wij zouden het op prijs stellen als u, zijnde de goede buur die u bent, zou willen meewerken aan de nodige transparantie en ons een helder zicht wil geven op de standpunten en argumenten van de NS in deze.

Wij kunnen heel wat hebben, anders hadden we als ouders ook niet gekozen voor deze prachtige school op deze ingewikkelde plek. Waar we bovenal van houden is de waarheid. Wij prefereren dat partijen zeggen hoe het is. Wij willen graag dat onze kinderen spelen onder het bladerdak van de oudste plataan van Utrecht, om de boom van Leo, met zicht op een van de mooiste gebouwen van de stad: de inktpot. Dat is waar we voor gaan. Dat is het kleurrijke beeld dat wij u de komende jaren iedere dag willen blijven bieden.

Plan Puntenburg kunt u ook vinden op:
www.etalage.nu/puntenburg

In afwachting van uw spoedige reactie, tekenen wij.

Hoogachtend,

Namens het Oudercomité Puntenburg Blijft!,

Niels Bongers, Bob Dijkstra, Lia van Emmerik, Alex Kip, Frans-Willem Korsten,
Gülay Orhan



Cc:

- Utrechtse gemeenteraad
- College van B&W van Utrecht

Bijlage:

- [Plan Puntenburg](#)